

ESTER, HET WEESMEISJE DAT EEN VOLK REDDE.

‘Over uw zilver kunt u vrij beschikken’, zei de koning tegen Haman ‘en ook over dat volk: doe ermee wat u het beste lijkt.’ Ester 3: 11

In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden. Ester 4: 3



Ze vastten om God aan te roepen op grond van wat Hij in het verleden gedaan heeft: **verleden.**

Ze huilden om wat nu bekend gemaakt is: **heden.**

Ze weeklaagden over wat komen gaat: **toekomst.**

Een mannelijke hoveling Hatach (= waarheid), brengt via Mordechai de waarheid over aan Ester.

Ga, smeeek de koning en verzoek hem voor je volk.

Ester 4: 8b

Het dilemma van Ester is, dat zij niet uit haarzelf bij de koning op bezoek kan gaan. Toen liet Mordechai haar weten, dat ook zij als Joodse vrouw in principe al ter dood was veroordeeld.



‘Wie weet’, liet Mordechai haar zeggen: ‘ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’

Ester 4: 14b

De beslissing van Ester klinkt door in de woorden en nooit was zij zó dicht bij de dood geweest.

‘Kom ik om, dan kom ik om.’ Ester 4: 16

De maand Nisan is de maand van het Pascha en van de ongezuurde broden. Het *Pascha*, het feest van het voorbijgaan, wordt gevierd op de 14^{de} Nisan.

Op de derde dag gaat Ester naar de koning, dit is de 16^{de} Nisan. Het is de Shabbat, de dag van de verlossing.



Uiteindelijk zit Mordechai hoog te paard en moet Haman als omroeper voor hem uitgaan en roepen:

‘Dit valt een ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen.’ Ester 6: 11b

Het wordt een dodelijk dinertje, wanneer Ester haarzelf bekend maakt.

‘Want we zijn verkocht, mijn volk en ik , om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid.’ Ester 7: 4



De kerk in nazi-Duitsland vindt in de kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme Bonhoeffer (1906 – 9 april 1945) een krachtig getuige.

In zijn Ethiek, geschreven in de oorlogsjaren, wordt kernachtig onder woorden gebracht, dat *'God de hele wereld als (werkelijkheid) in Christus met Zichzelf heeft verzoend. 2 Kor. 5: 19*



*De wereld is niet opgedeeld tussen Christus en de duivel, een sacraal of profaan terrein, maar vormt één Christuswerkelijkheid.
De wereld is betrokken op Christus of ze dat nu weet of niet.
De kerk is niet een religieuze gemeenschap, die Christus vereert,
maar gestalte van Christus in de wereld.'*

Bekend zijn de processen van Neurenberg.
Startdatum december 1946.
Einddatum 13 april 1949.

Diezelfde dag nog, (de 17^{de} Nisan) schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan koningin Ester. Ester 8: 1

Meteen daarna, op de drieëntwintigste dag van de derde maand, de maand Sivan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Ester 8: 9



Op 25 juni 2019 vindt in de Ridderzaal opnieuw een historisch gebeuren plaats. De bijeenkomst staat in het teken van het Opkomend antisemitisme op uitnodiging van Staatssecretaris Paul Blokhuis. Op deze symbolische plek sprak Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris namens het nazi-bewind op 29 mei 1940 de proclamatie uit, waarmee het bewind werd bevestigd, dat uiteindelijk de start inhield van de uitmoording van de Joden.

. 's Middags vindt in het Vredespaleis de overhandiging van het eerste exemplaar 'The Hague Statement of Jurists on the Israël-Palestine Conflict' aan Jehuda Glick vanuit Jeruzalem plaats als afgevaardigde van de Knesset.

Wat schetst onze verbazing?

We zien in het boek Ester, dat een tweede bevelschrift van Mordechai het eerste bevelschrift doorkruist. Zie Ester 8: 9 - 14



Op 8 juni 2019 vindt Shavu'ot/Pinksteren tegelijkertijd plaats. Het verschil tussen de 16^{de} Nisan en de 23ste Sivan is op de kop af 67 dagen. Het verschil tussen 8 en 25 juni : 17 dagen + de 50 dagen van Shavu'ot/Pinksteren is exact 67 dagen.

Het Bijbels recht verankerd in het Internationale recht spreekt boekdelen.