

Tekst behorende bij de geluidsfile van de verkondiging van Gerrit Jan Loor op 21-03-2020.

Openbaring 10 – Jom Terua

De tijdslijn in het boek Openbaring

Openbaring 4 - de Troon

Openbaring 5 - het Lam midden op de Troon

Openbaring 6 - het overzicht over de wereldgeschiedenis

Openbaring 7 - het troostvisioen van Israël en de gemeente

Openbaring 8, 9 de eerste plagenserie beschreven aan de hand van de plagen van Egypte

Openbaring 10 - Jom Terua, de Dag van Hoorngeschal

Openbaring 11 - zoals hoofdstuk 6 het overzicht geeft over de wereldgeschiedenis in haar geheel, zo geeft hoofdstuk 11 het overzicht over de laatste fase.

Openbaring 12 - een herhaling, een terugblik en overzicht van de grondmotieven, die de worsteling van alle tijden beheersen.

Openbaring 13 - satan roept de antichrist en de valse profeet op om zijn woede te keren tegen de rest van het zaad van de vrouw.

Openbaring 14 - God komt met zijn tegenaanval. Maar vooraf krijgen we een troostvisioen precies zoals vóór de eerste plagenserie van 8 en 9.

Openbaring 15, 16 - de tweede plagenserie eveneens beschreven aan de hand van de plagen van Egypte. De laatste zeven plagen komen los.

Openbaring 17, 18, 19 - deze hoofdstukken brengen een verbijzondering van de laatste plagen. Beschreven wordt het oordeel van de grote hoer, de antichrist en de valse profeet en tenslotte over satan.

Hoofdstuk 10 beschrijft het ingrijpen van God aan het begin van het zevende millennium. Op de avond van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar wordt de tekst gelezen:

Psalm 81: 4, 5 *Blaas op de sjofar (ramshoorn) bij nieuwe maan, op het moment dat de maan bedekt is, op de dag van ons feest. Dat is een wet voor Israël, een voorschrift voor Jakobs God.*

Op. 10: 7 *Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het **geheimenis** van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.*

Op. 11: 15 *En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van Zijn Messias geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.*

Gods vernietigende oordeel over Jericho werd voorafgegaan door het onophoudelijk geschal van de zeven ramshoorns. Dit is een directe verwijzing naar Jom Teroea, de dag dat de hoorns moeten schallen. Gods gedenkdag.

Lev. 23: 23-24 *In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal.*

In de reeks hoogtijdagen is Jom Teroea de vijfde hoogtijdag.

Dat lijkt geen toeval, want vijf is het getal van de verdeling en scheiding.

In het najaar volgt Jom Teroea, de vijfde hoogtijdag.

Het hof neemt plaats, de boeken worden geopend en *de doden worden op grond van wat in de boeken staat geoordeeld naar hun daden.*

Openbaring 20:12. 12 *Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.*

De rechtvaardige Rechter vormt zich een oordeel en dat is het begin van de scheiding.

De Jom Teroea zal een jubeldag voor u zijn. **Numeri 29: 1** De 'sjofar jovel' zal worden geblazen om het jubeljaar aan te kondigen, het jaar van bevrijding, kwijtschelding en terugkeer, zoals na de val van Jericho.

Jozua 6: 16 *En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEER heeft u de stad gegeven!*

De heerschappij van Adonai over Kanaän en die van zijn Messias kwam het beste tot uitdrukking tijdens de regering van koning David. In de bijbel wordt David letterlijk 'gezalft' genoemd, messias. Hij wordt gezien als de belangrijkste koning van Israël. Hij veroverde 'de bergvesting van Sion' op de Jebusieten, één van de zeven Kanaänitische volken. De stad Jebus, het latere Jeruzalem, lag op de grens tussen Benjamin en Juda. Vandaar dat het koninkrijk Juda bestond uit deze beide stammen.

Nu 2000 jaar na de geboorte van de Messias, als de tijd van de heidenen voorbij lijkt te zijn, wachten wij, gelovige Joden en niet-Joden op het moment, dat 'Gods geheim' aan de wereld wordt geopenbaard. Ook aan hen die de leugen al die jaren hebben geloofd.

Met de vernietiging van Jericho werd de aanwezigheid van Adonai onder Zijn volk en in Zijn land duidelijk zichtbaar. De nieuwe Heerser deed Zijn intrede in het land van Kanaän. En heel dat land wilde Hij onder Zijn gezag brengen om van daaruit Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Jericho en Kanaän waren de poorten, waardoor Hij onze wereld binnenkwam. Jeruzalem werd Zijn hoofdstad, Zijn hoofdkwartier, Zijn garnizoenstad. En deze stad moest zichtbaar zijn en gekend worden door alle naties, volken, talen en tongen van de aarde. De stad moest Zijn signatuur dragen, Zijn karakter en glorie.

Eenzelfde patroon van intrede zien we in Openbaring. Na de zevende bazuin ziet Johannes het Lam staan, op de berg Sion, samen met Zijn 144.000

volgelingen. Dan ziet hij een engel die een eeuwig evangelie aan de mensen bekend moest maken en luid riep:

Openbaring 14: 7 *Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen.*

De zes plagen van de bazuinen, die voor een derde deel effect hadden, vertonen veel overeenkomst met de zes plagen van de offerschalen. Bij de plagen van de bazuinen kregen de mensen op aarde nog een kans zich te bekeren. Met deze plagen laat God de mensen horen, zien en voelen waartoe Hij in staat is. Geen enkele 'god' kan Hem ervan weerhouden Zijn plagen uit te voeren. Geen enkele 'god' kan zijn dienaren beschermen tegen het oordeel van Adonai, de God van Israël.. Bij de zeven laatste plagen, met Gods woede op gouden offerschalen, is er geen weg meer terug: de hel breekt los. En zoals vermoedelijk een aardbeving een einde maakte aan de stad Jericho, zo zal een zware aardbeving, die nooit eerder op aarde voorkwam, de oorzaak zijn van de volledige verwoesting van Babylon.

Openbaring 14: 8 *En een andere engel volde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.*

Openbaring 18: 21 *En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. en het zal nooit meer gevonden worden.*

Toen Babylon was gevallen, hoorde Johannes:

Openbaring 19: 6 *zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want Adonai, de almachtige God, is Koning geworden.*

De zeven engelen in Openbaring bliezen hun zeven bazuinen om dezelfde redenen. Het getal 'zeven' komt 48 maal voor in het boek Openbaring. Het boek spreekt over het einde van de wereld en van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. En daarom wordt juist in dat boek

gesproken over zeven gemeenten, zeven geesten, zeven zegels, zeven vurige fakkels, zeven bazuinen en zeven laatste plagen, die de vernietiging van Babylon aankondigen, dat rijk dat ooit gesticht door de Amoriëten, de nakomelingen van Kanaän. Daarom zijn Jericho en Jom Teroea een voorafspiegeling van de komende vernietiging van Babylon. De Allerhoogste gaat de mensheid oordelen, de beheerders en heersers van Zijn Schepping. Onder leiding van Jehosjoea kwam Jericho ten val. Onder aansturing van Yeshua zal Babylon worden vernietigd. Zoals de start van Gods koninkrijk begon met de val van Jericho, zo zal de val van Babylon de voltooiing ervan zijn. Dan zal Zijn Koninkrijk werkelijkheid zijn, in Israël en de wereld. Dan is het Rijk van Recht en Vrede een realiteit. Zijn volk zal dat bevestigen. Het 'donderend geschreeuw' van het volk van Jakob bij Jericho is een voorafspiegeling van de 'krachtige donderslagen' van de grote menigte in de hemel tijdens de overwinning op Babylon. Ze roepen:

Openbaring 19: 6b ...Halleluja! De HEER, onze God, de Almachtige heeft het koningschap op zich genomen.

Als dat keerpunt in de geschiedenis van de mensheid zich heeft voltrokken dan zullen de Ruiters op het witte paard met Zijn legermacht en de rest van de hemelse menigte met donderende stem roepen:

Openbaring 19: 1 - 3. Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want Zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld en het bloed van Zijn dienaren op haar gewroken.

Openbaring 19: 7 – 9 Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar... Toen zei de engel tegen mij: 'Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.'

Na de val van Babylon, begint voor de wereld een nieuwe periode. De nieuwe tijd begint met de viering van het Loofhuttenfeest.

De 'uitverkorenen' zijn geoogst. Aan hun rondzwervingen en beproevingen is een einde gekomen. Hun tijdelijke gammele bouwsels waar ze tijdens de

woestijntocht in woonden zijn vervangen door permanente duurzame woningen, eeuwige woningen.

Het volk van God zal zijn sabbatsrust zijn binnengegaan.

Numeri 23: 21 Want Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. Adonai, zijn God, is met hem, en de jubelklank (teroea) van de Koning is bij hem.

En Hij, die wordt genoemd 'Woord van God' zal de 'Hoogste Heer en Koning' zijn op aarde.